

DE HANDPALM



parochie Christus Koning
gemeente zundert

APRIL 2022

INHOUDSOPGAVE

	PAGINA
ALGEMEEN	3 - 19
ACHTMAAL	20 - 22
KLEIN-ZUNDERT	23 - 25
RIJSBERGEN	26 - 27
WERNHOUT	28 - 30
ZUNDERT	31 - 34
VIERINGEN	15

Redactieadres:

Inleverdatum december nummer:

uiterlijk 15 november

Achtmaal: Ria van Aert
Klein-Zundert: Joke van Zundert
Rijsbergen: Ineke Lochten
Wernhout: vacant
Zundert: Ria Schrauwen
Pastoraal team: Wim van Reen
Opmaak: Johan van Bergen

ria.vanaert@home.nl
jokevanzundert@hotmail.com
inekelochten@hotmail.com
schrauwer350@gmail.com
wim.vanreen@sintfranciscusparochie.nl
johanvanbergen@home.nl

PASEN HET FEEST VAN BEVRIJDING EN LICHT

Het houdt maar niet op met de spanningen en onzekerheden in de wereld.

Momenteel is er een oorlog in de Oekraïne aan de gang. We voelen ons verbonden met de inwoners van Oekraïne die dag in en dag uit omgeven worden door geweld. Gezinnen worden uit elkaar gerukt. De saamhorigheid in en buiten de schuilkelders groeit met de dag. We hopen en bidden dat de situatie in Oekraïne en in de wereld mag veranderen naar vrede en saamhorigheid.

Niet alleen zitten we in spanning om wat er in Oekraïne gebeurt, we voelen ons ook twee jaar gevangen door het coronavirus, waarin het virus littekens bij ons heeft achtergelaten. Littekens die we met ons meedragen. Denk maar terug aan de eenzaamheid onder de ouderen en jongeren, overbelasting van de zorg in de zieken- en verpleeghuizen, onzekerheid en angst, het overlijden door corona van mensen in verschillende leeftijdscategorieën. In veel situaties kon er ook geen afscheid van dierbaren genomen worden of er was een afscheid in beperkte kring. Dit alles heeft er diep ingehakt.

We deelden het gezamenlijke gevoel alsof we in de woestijn beland waren. De woestijn als symbool voor een droog en dor gebied waar weinig nieuw leven te ervaren is. Als je daar verblijft dan kan het gevoel van eenzaamheid, verdriet een grote rol spelen. Je ziet op dat moment geen toekomst.

Bij de eerste uitbraak van de pandemie schrokken we heel erg. De beelden uit het buitenland logen er niet om. De handen werden ineens geslagen om te laten zien dat het virus ons niet klein zou krijgen. In het begin van de pandemie klaptten we voor de zorg, maakten we buiten muziek voor de mensen die alleen waren in de verpleeg- en verzorgingshuizen, taarten en bloemen werden rondgebracht. De liederen '17 miljoen mensen van Davina Michelle & Snelle' en 'Roller Coaster van Danny Vera' klonken veelvuldig. De 'Jerusalema dance challenge' veroverde en verbond de wereld. We zouden kunnen zeggen dat er ondanks de crisis genoeg kracht in ons was om onmacht

en verdriet om te zetten naar troost en houvast. We hadden elkaar zóveel te geven.

Bij de daaropvolgende pieken van het virus kwam dit alles een stuk minder naar voren. De kracht in ons begon op te raken. Het duurde te lang, we zagen geen stip aan de horizon, we raakten geïrriteerd....de moed zakte steeds verder in onze schoenen...Om een ommekeer te bewerken, is de oplossing vanuit het geloof gezien: vertrouwen houden dat het na de winter altijd lente wordt, na de nacht volgt altijd de dag...na het donker wordt het altijd licht...

na het sámen delen van moeilijke tijden en verdriet komt er óók weer een tijd waarin je vreugde met elkaar kunt delen.

Jesus roept u en mij op om de krachten met elkaar te delen. Kracht van gebed, kracht van inzet, kracht van menslievendheid. Dat kan ons leven, ons samenleven in positieve zin veranderen.

Nu zijn we zover dat we bijna weer terug zijn bij het 'oude normaal'. Of zou het oude normaal niet meer terugkomen? De tijd zal het leren. Ook hopen we voor de Oekraïne dat de samenleving weer mag worden opgebouwd.

Zoals corona littekens heeft achtergelaten en ook de oorlog ons zal tekenen, heeft Pasen ook zijn littekens achtergelaten. We zien het lijden en sterven van Jezus en we worden met Pasen ook gewezen op het verdriet en lijden van de mensen in de wereld en om ons heen. Maar Pasen gaat verder. Het blijft niet stilstaan bij het lijden en het verdriet.

Met Pasen mogen we met al onze littekens opnieuw het leven omarmen en erop vertrouwen dat de verrezen Heer ons leidt in het leven van alledag!!

Die vreugde van Pasen wens ik u allen toe!

Zalig Pasen!!

Pastoor Hans van Geel

Kerkenvisie

In februari 2022 zijn voor alle inwoners van de gemeente Zundert vijf participatiebijeenkomsten georganiseerd, voor elke (parochie)kern één bijeenkomst. De heer Harrie Maas van Monumentenhuis Brabant heeft tijdens deze bijeenkomsten de uitslag van de eerder gehouden enquêtes toegelicht, zowel voor de gehele parochie als voor de betreffende parochiekern. Onder zijn leiding werden ook opvattingen en ideeën opgehaald voor het toekomstig gebruik van onze kerkgebouwen. In deze periode worden de uitkomsten van de bijeenkomsten meegenomen in de uitwerking van de Kerkenvisie, gebouwenbeleid en gebouwenplan. De planning is dat in het najaar 2022 -in afstemming met het bisdom- wordt gewerkt aan het definitief maken van alles. De definitieve besluitvorming vindt eind 2022/begin 2023 plaats en dat besluit wordt vervolgens teruggekoppeld naar de kernen.

Kerkbalans



Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2022

In januari is de Actie Kerkbalans van start gegaan. Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Wij **bedanken** iedereen die al een bijdrage heeft overgemaakt naar onze parochie. Als u dit nog niet heeft gedaan; wij hopen dat we ook in 2022 op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we als kerk nu weer vooruit. Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. **Op naar de kerk van morgen!**

Vastenactie

VASTENACTIE

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat voor de Parochie Christus Koning in Zundert en de Sint Franciscusparochie in Rucphen i.s.m. **SOSSAH** en Caritas in het teken van noodstroomvoorzieningen voor het Sint Anthony's Hospital in Dzodze, Ghana.

Project: Behoud van noodstroom

Verkeerde berekeningen leiden in Ghana vrijwel dagelijks tot langdurige stroomuitval. Om goede zorg te kunnen verlenen en voor de veiligheid van patiënt en de medische apparatuur moet je dan kunnen rekenen op noodstroom. De huidige 30 jaar oude generator is versleten. Sint Anthony's Hospital, SOSSAH en anderen zetten zich in voor nieuwe generator(en). Hierbij wordt rekening gehouden met duurzame oplossingen.





Sint Anthony's Hospital, Dzodze in de Volta Regio in Ghana

Het Sint Anthony's Hospital is te vinden in het zuidoosten van Ghana. De bevolking van het verzorgingsgebied telt 103.250 mensen, vnl. boerengezinnen. Het ziekenhuis heeft 361 medewerkers w.o. 4 medische specialisten. Een team preventieve zorg gaat wekelijks naar de afgelegen gemeenschappen, brengt er zorg en voorlichting en vervoert evt. ook de patiënt naar het ziekenhuis toe. Artsen uit Europa bezoeken het ziekenhuis twee keer per jaar, belangeloos. Het ziekenhuis heeft een capaciteit van 245 bedden, het aantal patiënten is 13.000 p.j.

Wat is SOSSAH

Stichting **Onderlinge Samenwerking Sint Anthony's Hospital** is een non-profit organisatie met ANBI-status (Anbi 861734683). Mensen uit Zegge en ver daarbuiten, tot in Ghana, zijn het gezicht achter SOSSAH. De oprichtster is in dit ziekenhuis geboren en heeft het stokje van haar ouders overgenomen.



Website: <https://www.sossah.nl/>

Documentaire 'Baby Breath':

<https://youtu.be/1SHXVfEMcI>

Wat doet Vastenactie?

Jaarlijks helpt Vastenactie vele organisaties bij het opzetten en de financiering van vele projecten. Op <https://www.vastenactie.nl/onze-projecten> leest u meer over deze projecten.

Help Vastenactie deze projecten te ondersteunen.

Wordt donateur: 'Power when it matters: a powerhouse for a new generator - Ghana', Projectnummer: 401865: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag of scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak het bedrag over via iDEAL.



Medicijn voor treurigheid



Medicijn voor de treurigheid

geïnspireerd door "Wstawaki" (aflevering 1022) langusta na palmie.pl

"Kommer maakt een mens neerslachtig, het hartelijk woord beurt hem op".

Spreuken 12,25

De treurigheid komt soms onuitgenodigd in ons leven net als alle pijnlijke ervaringen die ons sterker of juist zwakker kunnen maken. Toch kunnen we onze treurige stemming op twee manieren opvrolijken. **Ten eerste** kunnen we ons beter gaan voelen door het woord dat via twee wegen naar ons toe kan komen.

De eerste weg is het woord van God. De treurigheid kunnen we met Gods woord bestrijden door stukjes uit de bijbel te lezen. God geeft altijd troostende woorden voor de mens. Soms zijn die woorden een wegwijzer tot een goede gemoedsstemming. Als we ons hart voor die woorden open stellen, zullen we meer kracht en troost uit die woorden putten. We moeten niet nog de andere weg voorbijgaan, het woord van de medemens. Het is zo belangrijk om onze eigen sombere stemming met de ander te delen. De toevlucht bij iemand te zoeken die we vertrouwen; die soms niets zegt maar een luisterend oor heeft, en dat doet ook wonderen. De ander kan een goede steun zijn in de diepe dalen die we soms bewandelen en niet te vergeten dat de andere mens vaak door God naar ons is gestuurd.

De tweede manier om onze eigen treurigheid te bestrijden, is door de ander troost te bieden, zelf een goed woord aan de ander te schenken. Dit kan soms moeilijk zijn omdat ons ego plaats moet maken voor onze naaste, ondanks dat we ons zelf zo zielig of gekwetst voelen. Moeder Teresa vraagt in haar gebed, als ze treurig is, dat God haar iemand stuurt die nog meer treurt, juist om haar te troosten. Het troosten van de ander kan leiden tot de situatie dat je jezelf nog meer getroost gaat voelen omdat God naar je toe komt om jou te troosten, door jouw liefde die je aan de ander schenkt. Moeder Teresa onderstreept de

consequenties van de woorden die we ontvangen of zelf met liefde uitspreken: "Vriendelijke woorden kunnen kort en gemakkelijk zijn om uit te spreken, maar hun echo's zijn echt eindeloos."

Meer dan dertig jaar geleden, toen ik voor de eerste keer naar Nederland kwam, bezocht ik de Nieuwe Kerk in Delft. Daar heb ik een heel klein boekje gevonden in mijn moedertaal. Het boekje bevat een paar citaten uit de Bijbel voor iedere dag van de maand. Ik heb jaren dagelijks de kracht van de troostende woorden uit dit boekje geput en ik gebruik het nog steeds. Ik wil met u een paar van die citaten delen.

"Vertrouw altijd op de Heer, alleen op hem, want de Heer is de rots sinds mensengeheugenis." *Jesaja 26,4*

'Wees niet bang want ik ben bij je..." *Jesaja 41,10*

"Het geknakte riet breekt hij niet af en de kwijnende vlam zal hij niet doven. *Jesaja 42,3*

"Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten". *Jesaja 66, 13*

"De Heer zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken" *Deuteronomium 31,8*

"God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood ". *Psalmen 46,2*

"Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid." *De tweede brief aan de Korintiërs 12,9*

"Want al wie vraagt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en voor wie klopt, zal worden opengedaan". *Lucas 11,10*

"Kom maar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik zal jullie rust geven. *Matheus 11,28*

Mijn korte bijdrage wil ik eindigen met de vrije vertaling van twee gebeden uit het Pools:

Verlaat me niet

Verlaat me niet wanneer mijn kracht verzwakt.

Ik weet, Je verlaat me nooit.

Ik kan veilig op Je steunen,

ik kan mijn hoofd op je schouder leggen.

Geef me alleen de kracht om aan Jou trouw te blijven.

Geef me alstublieft de overtuiging in mijn hart en in mijn verstand dat Jij, Mijn God me nooit zal verlaten.

Als ik lijd

*God, met mijn hele hart wil ik je begrijpen,
help me daarin.*

*Ik wil begrijpen waarom ik soms moet lijden,
waarom de anderen moeten lijden.*

*Waarom lachen we als dit makkelijk gaat,
als we het goed hebben.*

Waarom hebben we een te zwakke wil en kunnen niet zijn zoals we willen zijn. Waarom....

*Omarm ons God met je zorg en genade,
geef ons het inzicht en de kracht
om dit soms moeilijke leven te kunnen doorstaan.*

Deze twee gebeden hebben geen auteur en komen uit mijn gebedenboekje, dat ik in de tijd van mijn theologische opleiding, in de jaren tachtig, in Polen heb gekocht.

Ik wens U kracht van de verrezen Jezus, dat U met veel Gods liefde en de liefde van Uw naasten Pasen kunt beleven, Pasen feest van vreugde en hoop! We hebben juist nu die hoop zo hard nodig ,in de tijd van de oorlog in Oekraïne, waar de hoop op de vrede en de overwinning van kwaad nooit zal sterven en onze dagelijkse gebeden kunnen nog meer hoop aan de Oekrainers geven. Vreedzame Pasen!



FamCat

FamCat is kort voor familiecatechese en is komen overwaaien uit België. Op zondagochtend komen gezinnen samen in de kerk om kennis te nemen van kerk en geloof. De bekendheid met kerk en geloof kan niet langer als vanzelfsprekend worden verondersteld bij jonge ouders en hun kinderen. Met FamCat hebben we een methode in handen om op een laagdrempelige manier ouders en kinderen, die zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie, weer wat vertrouwd te maken met geloof en kerk.

Hoe ziet FamCat in onze parochie eruit? Op zondag 27 maart worden ouders en kinderen van Achtmaal, Klein-Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Zundert uitgenodigd om naar de Trudokerk in Zundert te komen. De Trudokerk is onze parochiekerk, wat wil zeggen, dat alleen in deze kerk belangrijke activiteiten van de parochie Christus Koning worden ontplooid. In de parochiekerk is er ook altijd op zondag een eucharistieviering.

We verwachten ouders en kinderen rond 09.15 uur en om 09.30 uur starten we met het programma van de FamCat. De aanwezige ouders en kinderen worden verdeeld in 5 groepen en gaan langs 5 verschillende werkwinkeltjes. Elk werkwinkeltje duurt ongeveer 10 minuten. De winkeltjes bevinden zich in pastorie en kerk. Je wandelt van het ene naar het andere. Na 50 minuten zijn alle winkeltjes bezocht en

verzamenen we weer in de kerk. Om 11.00 uur vieren we dan samen de eucharistie.

Voor de allerkleinsten kan er - mocht daar behoefte aan bestaan - een crèche georganiseerd worden. Tijdens de eucharistieviering na de FamCat zal er een kindernevendienst worden gehouden, waar kinderen zich op een aangepaste manier bezighouden met het evangelie van die zondag.

De FamCat is op 27 maart aanstaande. Eerste Communicanten en hun gezinnen zijn van harte welkom. We hopen velen te mogen begroeten. We hopen dat de FamCat naar meer zal gaan smaken.

Heel veel groetjes van
Pastor Wim van Reen

Rectificatie vormelingen 2020-2021

In de kerst editie zijn een aantal namen van de vormelingen niet geplaatst, onze excuses hiervoor.

Onderstaand de gecorrigeerde lijst met namen van alle vormelingen uit de parochiekernen van de parochie Christus Koning van 2020 2021.



18 juni 2021:

Fleur Aarts, Roos Aarts, Manon Boomaerts, Fleur Buckens, Sofie Christianen, Tycho Delcroix, Luna Dictus, Tiago Kay van Erk, Yfke Frijters, Axl Graumans, Fleur Hennekam, Raf Hoppenbrouwers, Bart Huijbregts, Pien Jochems, Mila van Laerhoven, Imke van der Linden, Esmee Peeters, Daan Raats, Bjarne Taks, Kim Vergouwen en Tyn Vissers.

25 juni 2021:

Margo Bastiaansen, Franske van Bedaf, Sebas van den Bogaert, Jade Braspenning, Estelle de Bruijn, Jorg Christianen, Kevin Czernecki, Tygo Jongenelen, Floor Koelman, Bieke Leenaerts, Cor Maas, Lotte van Meriënboer, Marlieke Nuiten, Fedde van Ostaaijen, Jelke van der Peijl, Jordy Schrauwen, Kaatje Schrauwen, Renzo Schrauwen, Sophie Tilborgs, Myrthe Verboven, Thijn Verboven, Pleun Vermeeren, Timo Vriends, Shania Wagtmans en Diego Wondergem.

Zij heeft een verhaal

*Op maandagavond 17 januari j.l. lanceerde het **Netwerk Katholieke vrouwen** het synodeproject 'Zij heeft een verhaal' in een digitale talkshow. De presentatie was in handen van Carlien Geelkerken (oa bekend als directeur van het VKMO) en Dominicanes, Zr. Holkje van der Veer. Vanuit het Netwerk Katholieke Vrouwen gaf Laetitia van der Lans, een praktische toelichting op het project. Mgr. De Korte leverde als referent vrouw en kerk ook een bijdrage.*

Nadere toelichting en achtergronden bij het project:

Paus Franciscus heeft dit najaar een bijzondere stap gezet. In het synodale proces 2021-2023 worden de gelovigen om raad gevraagd voor de toekomst van de kerk en de wereld. Franciscus nodigt daarbij nadrukkelijk ook vrouwen uit. Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) neemt deze uitnodiging van harte aan en zal zich in dit proces de komende maanden inzetten voor het ophalen van verhalen en verlangens van vrouwen rond de Rooms-Katholieke Kerk.

De paus wil dat we de komende twee jaar samen nadenken over onder andere de gemeenschap en de praktische invulling van het geloof. Ook de positie van de leken in de kerk komt aan bod. Bisdommen, parochies en andere kerkelijke organisaties gaan met elkaar in gesprek. Ieder kan meedoen met deze verschillende gesprekken. Het project 'Zij heeft een verhaal' van het Netwerk Katholieke Vrouwen wil, in het kader van dit synodale proces, een goed podium bieden aan vrouwen

Digitale vragenlijst voor vrouwen

Vanaf 17 januari 2022 zal via de website van het NKV met **een online vragenlijst** antwoord gegeven kunnen worden op de kernvragen: Hoe is het om vrouw te zijn in de katholieke kerk? Waar beleef je vreugde aan? Welke verbeteringen zijn nodig? Welk advies zou je willen geven aan de synode 2023 in Rome? Deze vragenlijst is individueel te beantwoorden. Daarnaast hopen we dat er onderling hierover mooie gesprekken en ontmoetingen kunnen ontstaan. De consultatie loopt tot 31 maart. Op 8 april zal de eerste presentatie van de resultaten plaatsvinden. In april werken we verder aan de resultaten en in mei dragen we de uitkomsten over aan Mgr. De Korte, bisschop van Den Bosch en referent voor Vrouw en Kerk.

Lees verder op de site van het Netwerk Katholieke Vrouwen



Vieringen Goede Week en Pasen in parochie Christus Koning

Zaterdag 9 april Palmpasen

17:00 uur Willibrorduskerk Klein-Zundert Presentatie Eerste Heilige Communie

Pastor van Oorschot

19:00 uur Bavokerk Rijsbergen Pastor van Oorschot

Zondag 10 april Palmpasen

11:00 uur Trudokerk Zundert Pastor Swinne eucharistieviering

Donderdag 14 april Witte Donderdag

19:00 uur Trudokerk Zundert Pastoor van Geel eucharistieviering

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag

15:00 uur Trudokerk Zundert Pastoor van Geel Kruisweg

19:00 uur Trudokerk Zundert Pastoor van Geel

Op Goede Vrijdag kunnen de andere kerken rond 15:00 uur hun deuren openstellen voor een stil gebed en het aansteken van kaarsen

Zaterdag 16 april Paaszaterdag

21:00 uur Trudokerk Zundert Pastoor van Geel Paaswake

Zondag 17 april Eerste Paasdag

9:30 uur Corneliuskerk Achtmaal Diaken van Steenoven

9:30 uur Willibrorduskerk Klein-Zundert pastor van Oorschot

9:30 uur Bavokerk Rijsbergen Pater van Broekhoven

11:00 uur OLV v. Altijddurende Bijstand Wernhout Diaken van Steenoven

11:00 uur Trudokerk Zundert Pastoor van Geel eucharistieviering

Maandag 18 april Tweede Paasdag

11:00 uur Trudokerk Zundert Pastoor van Geel eucharistieviering



De zeven werken van barmhartigheid

1. DE HONGERIGEN TE ETEN GEVEN
2. DORSTIGE TE DRINKEN GEVEN
3. DE NAAKTEN KLEDEN
4. DE VREEMDELING OPNEMEN
5. DE ZIEKEN BEZOEKEN
6. DE GEVANGENEN BEZOEKEN
7. DE DODEN BEGRAVEN

Vanuit het oogpunt van Diaconie wil diaken Jan van Steenoven, voor de zomervakantie, een project rond de 7 werken van Barmhartigheid op starten in de Christus Koningparochie. In het kader van de Oecumene wordt dit gedaan in samenwerking met de Protestantse kerk. Dit project bestaat uit een aantal bijeenkomsten van ongeveer 2 uur.

Belangrijkste doelstelling van het project is bewustwording.

Je er van bewust worden dat Barmhartigheid niet alleen iets is van 'daar' maar ook van 'hier'. Barmhartigheid in je eigen leef- en woonomgeving.

Diverse organisaties en personen die werkzaam zijn binnen het werkveld van Barmhartigheid worden gevraagd om uitleg te geven over de manier waarop zij Barmhartigheid vorm geven. We denken hierbij a.s. de Voedselbank, pastoraat in verpleeghuizen en gevangenis, een uitvaartondernemer enz.



Overleven

Om te overleven moest Noach met zijn gezin alles wat leeft verzamelen en in stand houden. Dat is zoiets als 'alles heeft met alles te maken' en dat is ook onze toekomst. Een leven lang was Noach daarmee bezig en toen kwam de zondvloed en behield alleen hij met zijn gezin het leven (Genesis 6:17 tot 7:12). Om toekomstig leven te behouden kreeg Abraham de behoefte om volgens de gedachte van zijn vader Terach naar Kanaän te verhuizen. Een groot deel van zijn tijd leefde hij daar als vluchteling. Uit zijn nalatenschap groeide de Joodse cultuur van leven in samenhang met de natuur (Genesis 12:1 - 9).

Zijn neef Lot en zijn vrouw gingen wel met hem mee, maar leefden niet als Abraham. Toen Lot's vrouw tegen de afspraak omkeek naar haar verleden, de verwoeste stad Sodom, veranderde zij in een zoutpilaar (Genesis 19:12-26). Leven is vooral toekomstgericht denken met letterlijk alle consequenties daarbij.

Zo'n 200 jaar voor Christus is er een lang verhaal opgeschreven, dat overigens meer een gedicht lijkt: Job. Het gedicht gaat over de hoofdpersoon Job die op zeer goede manier leeft en rijk wordt. Toch wordt hij door ernstige tegenslagen getroffen en verliest alles. Maar hij wijzigt in volle overtuiging niet zijn manier van leven. Zijn 3 vrienden begrijpen dat niet en gaan met hem in discussie, maar Job verandert zijn mening niet (Job 2 t.e.m. 14). Ook zelfs niet na een volgend gesprek (Job 27, 28, 32 en 33). Aan het einde van dat alles veranderen de tegenslagen van Job in kansen (Job 38 en 39). Uiteindelijk krijgt Job zijn vertrouwde leven terug en zelfs meer dan dat (Job 42).

Wat menselijkerwijs logisch is hoeft niet altijd het beste te zijn.

Het is moeilijk om regels voor lange toekomstige tijd te bedenken.

Mensen willen concrete afspraken, bij voorkeur in de vorm van materie zoals symbolisch een gouden kalf, iets kostbaars en dus toekomstbestendig. Maar ook dat bleek een vergissing; het werd een steen met 10 regels. (Exodus 32:1-20 en 30-35).



Pieter van Nes

Vertrouwenspersoon

Door het bestuur van de parochie Christus Koning ben ik gevraagd voor de functie van vertrouwenspersoon.

Na overweging heb ik hier positief op geantwoord.

Graag wil ik me dan nu ook aan u voorstellen.

Mijn naam is Jacqueline Melisse-van Erk, geboren en getogen in Zundert.

Na een aantal jaren buiten Zundert, vanwege mijn opleiding en werk, woon ik al weer 30 jaar met veel plezier in Klein Zundert.

In 2004 ben ik secretaris geworden van de parochie Klein Zundert en sinds de fusie met de parochies van Achtmaal en Wernhout en later met de parochies van Rijsbergen en Zundert ben ik lid van de kerncommissie Klein Zundert.

De gezondheidszorg is 40 jaar mijn werkterrein geweest.

Voor alle vrijwilligers binnen de parochie wil ik mij inzetten als vertrouwenspersoon.

U mag te allen tijde hiervoor contact met mij opnemen. Dit kan per mail of telefonisch. jacqueline_melisse@hotmail.com tel: 06-28207539



Kinderpagina



T



Parochiekern H. Cornelius Achtmaal

Algemene gegevens

Parochiekern H. Cornelius

Past. de Bakkerstraat 6

4885 AM Achtmaal

Tel: 076-598 5218

Bankrekening: NL 09 RABO 0160 508800

Spreekuur:

Dinsdag: 9.30-10.30 uur

Voor alle kerkdiensten, aanmelden dopen, huwelijken, jubilea en
communie thuisbezorgen:

Tel: 076-598 5218 of

Ria van Aert-Boden

Tel: 076-598 5570

contactpersonen

Voortaan staan de contactpersonen op de website van de
parochie. www.parochieheilige3eenheid.nl

Dringende Oproep

De parochiekern Achtmaal is op zoek naar iemand die Achtmaal in het hoofdbestuur wil vertegenwoordigen. Dan kunnen wij vanuit Achtmaal ook ons steentje bijdragen. Belangstellenden kunnen zich melden bij Edwin Dictus of Ria van Aert.

Personalia

Gedoopt

19 dec. Tom Pinxteren
9 jan. Ward Siemons



Overleden:

28 feb. Nelly van Nispen-Mertens

"En als ik dood ben, treur dan niet
Ik ben niet echt dood, moet je weten
Het is mijn lichaam dat ik achterliet
Dood ben ik pas, als je mij bent vergeten"



Bram Vermeulen

Eerste H. Communie

Dit jaar zijn er 6 kinderen die hun eerste heilige communie gaan vieren. De voorbereidingen voor deze viering zijn op vrijdagmiddag op school. We werken met het project "Stap voor stap".

De kinderen gaan in 7 stappen op weg naar hun eerste communie.

Tijdens iedere stap gaan ze luisteren naar een bijbelverhaal. Na ieder verhaal maken ze opdrachten in hun map, spelen spelletjes en knutselen ze. Na iedere stap klimmen ze een stukje verder hun ladder op. Als ze boven zijn hebben ze genoeg bagage verzameld om op 14 mei hun eerste communie te kunnen doen. Ook brengen ze een bezoek aan de kerk.

Daarnaast gaan ze nog een middag naar bakker van Hassel in Wernhout en krijgen ze een lunch op school. Tijdens die lunch mogen ze hun zelf gebakken broodjes opeten.

De kinderen die dit jaar hun eerste communie vieren zijn :

1. Cas Dictus
2. Sofie Jorissen
3. Tristan van Hooydonk
4. Giel Kools
5. Juna Mathijssen
6. Suze Vriends

De vieringen zijn op de volgende datums:

- presentatie viering: 19 maart om 17.00 uur
- communie viering: 14 mei om 11.00 uur
- dank viering: 11 juni om 17.00

Parochiekern H. Willibrordus Klein Zundert

Adres parochiecentrum Klein-Zundert: Klein-Zundertseweg 5
4882 BE Klein-Zundert tel. 076-5972214 kerkkleinzundert@live.nl
Website: www.parochieheilige3eenheid.nl (ook voor de kerkberichten)
of <https://parochiechristuskoninggemeentezundert.nl>

Bereikbaarheid parochiecentrum:

Op woensdagmorgen van 9.30-10.30 uur is het parochiecentrum geopend. Ook telefonisch kunt u dan het beste terecht voor intenties, berichten of afspraken. Tarief misintentie 2022: € 11,00

Let op, als u op woensdag opgeeft, komt het de week erna pas in de Bode!

Eén keer per maand wordt de communie thuis gebracht bij mensen die dat wensen. Opgeven bij mevr. M. Jorissen, tel. 5973493, of via het parochiecentrum, tel. 5972214

Weekendviering:	zaterdag in de even weken	17.00 uur
Weekdienst	woensdagochtend	9.00 uur

Zie de kerkberichten in de Zundertse Bode voor de mistijden!

Als u gaat verhuizen of bent verhuisd wilt u dit dan a.u.b. doorgeven aan de parochie.

Actuele informatie over diensten, misintenties, muzikale verzorging, enz. vindt u bij de kerkberichten in de Zundertse Bode en op de website.



Personalia

Overleden

Jef Godrie



Wist U dat....

- *op 10 en 11 mei de kerk weer een grote schoonmaakbeurt krijgt?
- *het altijd erg gezellig is, om samen aan het werk te zijn?
- *er altijd voor wat lekkers bij de koffie gezongd wordt?
- *vele handen licht werk maken?
- *uw hulp van harte welkom is?

Eerste Heilige Communie

Op zaterdag 4 juni 2022 is het feest in Klein-Zundert.
Deze dag doen 11 kinderen hun Eerste Heilige Communie.

De voorbereidingen zijn al begonnen. De kinderen en hun ouders zijn met het project "Ga je mee" bezig; dit zijn verhalen, vragen en opdrachten ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Zo wordt er toegeleefd naar een hele bijzondere dag.

Tijdens de presentatiedienst op zaterdag 9 april (onder voorbehoud) stellen onderstaande communicanten zich aan u voor:

Communicanten 2022
(13:00 uur)

Senn Elst
Thijs Elst
Bibi Foesenek
Nick Havermans
Quint Havermans
Dide Hendrickx
Luca Keijzers
Dex van Kuijck
Fenna van Overveld
Dex Poppelaars
Bo van Unen



Wij wensen de communicanten en hun ouders/ verzorgers, broertjes en zusjes en alle anderen een mooi voorbereidingstijd toe en een heel mooi communiefeest op zaterdag 4 juni.

Groeten van de Communiewerkgroep

Parochiekern St. Bavo Rijsbergen

Adres pastorie:
Sint Bavostraat 7
4891 CG Rijsbergen
tel. 076-5961283



email: pkc.rijsbergen@parochiechristuskoninggemeentezundert.nl
Website www.sintbavorijsbergen.nl (ook voor de kerkberichten)

Spreekuur:

Iedere woensdagochtend van 9.30 uur tot 11.00 uur

U kunt dan altijd terecht voor het opgeven van misintenties en het maken van afspraken. Misintenties kunnen ook in de brievenbus worden gedeponereerd in een gesloten envelop met duidelijke vermelding van de namen, alsmede een adres of telefoonnummer.

Per email een misintentie aanvragen is ook mogelijk.

Bankrekening:

Parochiebijdragen NL NL57 RABO 0145 3087 15 t.n.v. Parochie Christus Koning inzake H. Bavo.

Als u gaat verhuizen of bent verhuisd wilt u dit dan a.u.b. doorgeven aan de parochie. U kunt ook op een T.N.T. verhuisbericht "R.K.-parochie" aankruisen

Actuele informatie over diensten, misintenties, muzikale verzorging, enz. vindt u bij de kerkberichten in de Zundertse Bode en op de website.

Personalia



Gedoopt:

Jeltje van Zoelen

Moïse Peemen

Overleden:

Frans Hereijgers

Riet van Beijsterveldt-van Boxel

Jan Ariaans

Fien Machielsen-Vermeeren

Jan Vermeeren

Naan van Meel-Hereijgers

René Disseldorp

Coba Sprenkels-Hanegraaf



Eerste Heilige Communie

Op zaterdag 12 maart vond in de Sint Bavokerk de presentatieviering plaats van de Eerste Heilige Communicanten. Op zondag 15 mei om 13.00 uur zal de viering plaatsvinden waarin de volgende kinderen hun Eerste Heilige Communie zullen ontvangen:



Lynn Aerts, Zenna Bosch, Maud Buiks,

Gijs Daemen, Nienke Epker, Isa van Haperen,

Ylke Hendrickx, Linn Hereijgers, Lucy Hereijgers,

Lot Herijgers, Evy Kamerman, Ilvy de Koning,

Jur Mouwen, Laurens Nuijten, Dieke Otjens,

Isis Pinxteren, Rosan Pinxteren, Wies Rasenberg,

Fen van Riel, Thyme van der Sanden, William Smit, Timme Vloedgraven.

Parochiekern O.L.V. v. Altijddurende Bijstand Wernhout

Ons kerkgebouw en 't Kerkpad bevinden zich aan de Wernhoutseweg 149 4884 A.T. Wernhout
tel: 5972294 alleen bereikbaar tijdens het spreekuur op donderdag van 10.00 uur tot 10.30 uur. Hier kunt u terecht voor het opgeven van de misintenties of andere zaken. Misintenties kunt u ook in de brievenbus in de deur van 't Kerkpad doen.

Contactpersoon: Dhr. K. Roelands tel: 5985979

Hier kunt u ook terecht voor het opgeven van dopen, huwelijken en jubilea.

In zeer dringende gevallen (overlijden, ernstige zieken of crisissituaties) kunt u contact opnemen met de bereikbare dienst van het pastoraal team: telefoon 06 20515729

Weekendviering: zaterdag in de oneven weken 19.00 uur
Week: donderdag 9.00 uur
met daarna een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee.



E. H. Communie

Zaterdag 30 april 2022 is in de onze lieve vrouw van altijd durende bijstand kerk te Wernhout de communieviering om 13.00 uur.

De volgende kinderen zullen hun communie doen:

- Dieck Damen
- Marley van Hasselt
- Lot Quirijnen
- Feline Tax
- Lynn Vermeiren
- Senn de Vooght

Wij zijn met veel enthousiasme gestart met de voorbereidingen op de eerste heilige communie.

Op vrijdagmiddag gaan de kinderen op school werken aan ons project, genaamd: "Stap voor stap" Het project bestaat uit verschillende stappen waarbij de kinderen Jezus leren kennen en de gebruiken zoals we die kennen in de kerk. Thuis en op school gaat er druk geoefend worden met de liedjes (die gezongen gaan worden tijdens de diensten) en er wordt geknutseld voor de versieringen voor in de kerk.

Zaterdag 19 maart hebben we een themadag in de kerk waarbij we de kerk goed gaan bekijken en samen aan tafel gaan. 's Avonds presenteren de kinderen zich in de presentatiedienst om 19.00 uur en ter afsluiting wordt er zaterdag 14 mei om 19.00 uur een dankviering gehouden in onze kerk.

Personalia

Overleden:

17 december	Dhr Kools	e/v	Jolanta Frankowicz
2 januari	Dhr Vergauwen	w/v	Riet Baelemans
6 januari	Mevr van Sprundel Dockx Amy Ammelief	w/v	Louis van Sprundel



Parochie Christus Koning

parochiekern H.Trudo Zundert

Adres parochiekern H. Trudo Zundert:

Molenstraat 9,
4881 CP Zundert.

Website: www.trudozundert.nl



Bereikbaarheid parochiekern:

- Woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is de pastorie geopend voor het opgeven van misintenties, berichten of afspraken.
- Tarief voor misintenties bedraagt in 2022 € 11,00.
- Telefonisch is de pastorie bereikbaar onder nummer: 076-5972292.
- Voor zeer dringende zaken: 06-20515729
- Voor vragen of informatie kunt u ook mailen naar info@trudozundert.nl
- Aanvragen van doopbewijzen kan via het mailadres secretaris@trudozundert.nl ook is dit mogelijk tijdens het spreekuur op woensdagmorgen.

Bankrekeningen:

Parochiebijdragen NL72RABO 01605 19985 t.n.v. parochie Christus Koning inzake H. Trudo Zundert.

Voor alle overige informatie verwijzen wij u naar de website van de parochiekern H. Trudo en de parochieberichten in de Bode.

Let op, misintenties opgegeven tot zaterdag worden de daaropvolgende week vermeld in de Zundertse Bode.

De parochiekerk van de parochie Christus Koning is de H. Trudokerk.

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de weekeindviering die iedere week om 11.00 uur gehouden wordt in de H. Trudokerk.

De vieringen in de kapel van de Willaert vervallen nog.

Op de website van de parochiekernen en bij de kerkberichten in de Bode vindt u de data en tijden van alle vieringen in de overige kerken van de Christus Koning parochie.

De vieringen vanuit de Sint Bavo parochiekerk kunt u volgen via de live stream uitzending of terug kijken via de link "kerkdienstgemist.nl".

Terugblik en mededelingen

Per 1 januari heeft Gerry van de Wouw zijn functie als kasbeheerder van PKC H. Trudo neergelegd. Gerry heeft zijn taak gedurende de afgelopen jaren met veel inzet en betrokkenheid uitgevoerd. Grote dank aan Gerry voor het vele werk dat hij voor onze parochiekern heeft verricht.

Per 1 januari heeft Frank Mol de taak van kasbeheerder van PKC H. Trudo overgenomen. Alle relevante financiële stukken zijn door Gerry overgedragen aan Frank. Wij wensen Frank veel succes!

Met ingang van 25 februari 2022 is het merendeel van de maatregelen van het kerkelijk protocol "Vieren in coronatijd" komen te vervallen.

De beplanting bij de kapel aan de Achtmaalseweg was aan vervanging toe. Dhr. C. Roelands heeft de nieuwe beplanting gesponsord. Het is zeker de moeite waard om een keertje een bezoekje te brengen aan het kapelletje. Omgeven door de nieuwe beplanting biedt het een

ideale gelegenheid voor een rustmomentje tijdens een wandeling of fietstocht.

Wij danken dhr. C. Roelands voor zijn royale geste.

Op 23 maart werden de corona maatregelen grotendeels ingetrokken en wordt er een beroep gedaan op onze eigen verantwoordelijkheid. De parochiekern H. Trudo maakt dankbaar gebruik van de nieuwe situatie en organiseert in 2022 weer een bedankavond. Deze avond wordt gehouden voor alle parochianen die een vrijwillige bijdrage leveren aan het in stand houden van alles in en om de H. Trudo kerk. Of het nu gaat om besturen, vieringen opluisteren met muziek en zang, onderhoud, opruimen, administratie, bezorgen van post en ga zo nog maar even door, zonder al deze vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn om dat allemaal in stand te houden. Wij zijn iedereen heel dankbaar voor hun bijdrage en willen dat graag gestalte geven in een bedankavond.

Noteer 16 mei alvast in uw agenda.

De uitnodiging volgt te zijner tijd.

De voorbereidingen voor de E.H. Communie en Vormsel zijn weer van start gegaan. De eerste regionale voorbereidingsbijeenkomst voor het vormsel voor ouder en kind werd gehouden op 10 maart in de H. Trudo kerk. Vrijdag 3 juni om 19.00 uur worden alle vormelingen van de parochie Christus Koning in H. Trudo kerk gevormd.

De presentatiedienst voor de communicantjes van Zundert werd gehouden zondag 16 maart. Zaterdag 23 april om 10.30 uur zal de E.H. Communie gevierd worden in H. Trudo kerk voor de communicantjes uit Zundert.

Zondag 6 juni wordt een open kerkendag gehouden. Ons kerkgebouw staat dan open en u wordt van harte uitgenodigd, door stemmige orgelklanken, om even binnen te komen om onze mooie kerk te bezichtigen. Wij bieden u de mogelijkheid tot een rondleiding door de kerk. De geschiedenis van de H. Trudo kerk bevat een aantal interessante aspecten die zeker de moeite waard zijn om je in te verdiepen. Na afloop kunt u nog even nagenieten onder het genot van

een kopje koffie of thee in de pastorietuin of in een van de pastoriezalen. Ook in april zal op een nader te bepalen datum de kerk opengesteld worden voor bezoekers.

Het H. Hart beeld dat bij de kerk staat is ernstig vervuild en toe aan een opknabbeurt. In de loop van de zomer zal het gereinigd worden en zo nodig opnieuw worden voorzien van een laagje verf.

In de H. Trudo parochiekerk wordt een camerasysteem aangelegd om via livestream de diensten te kunnen volgen. De opdracht is geplaatst en mogelijk kan de installatie in werking worden gesteld voor het Paastriduüm in aanloop naar Pasen. Parochianen en overige belangstellenden kunnen dan de diensten vanuit de H. Trudo kerk thuis volgen of terug kijken op een moment dat het beter uitkomt.

Op 8 november viert pastoor H. van Geel zijn 25 jarig priesterschap. Er wordt aan gewerkt om dit jubileum niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Te zijner tijd ontvangt u meer informatie.



