

# PAROCHIEBLAD REGIO ZUNDERT



**ACHTMAAL – KLEIN ZUNDERT – RIJSBERGEN**

**WERNHOUT – ZUNDERT**

**DECEMBER 2020**

## INHOUDSOPGAVE

	PAGINA
ALGEMEEN	3 - 21
ACHTMAAL	23 - 25
KLEIN-ZUNDERT	26 - 28
RIJSBERGEN	29 - 30
WERNHOUT	31 - 32
ZUNDERT	33 - 36
VIERINGEN	20 - 21

### Redactieadres:

Achtmaal:	Ria van Aert	<a href="mailto:ria.vanaert@home.nl">ria.vanaert@home.nl</a>
Klein-Zundert:	Joke van Zundert	<a href="mailto:jokevanzundert@hotmail.com">jokevanzundert@hotmail.com</a>
Rijsbergen:	Ineke Lichten	<a href="mailto:inekelochten@hotmail.com">inekelochten@hotmail.com</a>
Wernhout:	Naantje Foesenek	<a href="mailto:naantjefoesenek@hotmail.com">naantjefoesenek@hotmail.com</a>
Zundert:	Ria Schrauwen	<a href="mailto:riaschrauwen@home.nl">riaschrauwen@home.nl</a>
Pastoraal team:	Wim van Reen	<a href="mailto:wim.vanreen@sintfranciscusparochie.nl">wim.vanreen@sintfranciscusparochie.nl</a>
Opmaak:	Johan van Bergen	<a href="mailto:johanvanbergen@home.nl">johanvanbergen@home.nl</a>

## Woord van pastoor Hans van Geel

*Een stormachtige kerst.....of toch niet?*

Als ik deze tekst schrijf, is het 2 november 2020 en buiten 19 graden. Het weer lijkt van slag. De weersvoorspellingen geven aan dat we milde winters en warme zomers gaan krijgen met veel regen.

Toeval of niet...juist klonk op de radio een lied van Miss Montreal ofwel Sanne Hans geheten: *"Door de wind, door de regen, dwars door alles heen, door de storm, al zit alles me tegen. Door jou ben ik nooit alleen."* Mensen zien op tegen deze dagen en zoeken troost in teksten die hen raken.

De wereld is al vanaf maart jl. van slag door het coronavirus. Vorig jaar hadden we niet kunnen denken dat 2020 in het teken zou staan van allerlei maatregelen die tegen onze natuur ingaan. Wij zijn hierdoor ook van slag.

Geen handen schudden, anderhalve meter afstand, mondkapjes, niet meer op straat met meer dan twee personen en thuis ook maar twee personen op één dag ontvangen.

De storm in ons leven laait op als we uit balans worden gebracht...als we iemand missen die overleden is, ons werk verliezen, het gevoel hebben van eenzaamheid; zovele gevoelens die ons verdrietig kunnen maken. Op zulke momenten lijkt de wereld stil te staan, de toekomst biedt dan (even) geen perspectief. In deze periode liggen vreugde en verdriet dicht bij elkaar. Een maand met feesten zoals Sint Nicolaas, Kerstmis en Oud en Nieuw. Momenten van vreugde en tegelijkertijd voor sommigen een tijd van gemis. Te midden van deze uitersten aan gevoelens staat de geboorte van Jezus. God die mens wordt in de wereld. De komst van Jezus brengt gemengde gevoelens met zich mee. Zo voelde het ook bij Maria. Zij was door God uitverkoren om moeder te worden van Jezus. Heel veel vragen, heel veel gemengde gevoelens kwamen bij haar naar boven. Echter...door die storm van vragen en gemengde gevoelens brak er hoop en vertrouwen door. Maria kon de heel bekende woorden met haar hart uitspreken: *Mij geschiede naar Uw Woord*. Met andere woorden: met de hulp van God zal ik deze

beproeving kunnen doorstaan. Ook wij kunnen de beproevingen die deze tijd met zich meebrengt, doorstaan.

De coronapandemie heeft veel creativiteit gebracht aan mensen om die zware tijd te boven te komen. Een praatje, boodschappen doen, wat eten brengen, een kaartje sturen, een bloemetje, muziek maken, een kaarsje opsteken.

Kleine gebaren die veel warmte brengen in een kille tijd.

Het kindje Jezus is niet voor niets voor ons geboren en brengt vrede in de harten van de mensen. Hij roept ons op om meer op elkaar betrokken te zijn. We leven niet voor onszelf alleen.....we leven met en voor elkaar.

Dat is onze kracht!

Zó met een ander meeleven, zó intens betrokken zijn op de ander dat het ons hart ten diepste raakt. Vreugde en verdriet met elkaar delend. Zichtbaar in een lach en in een traan. Onzichtbaar in ons hart. Dat onze gebeden op die manier uit ons hart komen. Dat we op die wijze gemeenschap mogen zijn. Dat we zo kerk mogen zijn in deze tijd. Dan zal kerstmis leven in ons hart.

Dan zal kerstmis werkelijk ervaren worden...niet alleen met de kerstdagen, maar ook daarna. Dan zal de storm overgaan in een zachte bries.

Zo blijft God zichtbaar in onze tijd.

Blijf gezond!

Ik wens u Zalig Kerstmis en een gezegend, krachtig, hoopvol en gezond 2021

Namens het pastoraal team,

Pastoor Hans van Geel

## Voorwoord parochieblad

Medeparochianen,

Voor u ligt het parochieblad van en voor de regio Zundert. Dit blad werd bijgevoegd bij de Zundertse Bode, om de vrijwilligers die gewoonlijk het blad bezorgen, niet onnodig bloot te hoeven stellen aan onnodige en onveilige contactmomenten. We zijn Drukkerij Vorrsselmans erkentelijk voor de goede bezorging van ons medium. Dit nummer staat onder meer in het teken van de fusie van de drie parochies van de regio Zundert tot één nieuwe parochie, parochie Christus Koning. U wordt door pastoor en bestuur op de hoogte gesteld van allerlei zaken die te maken hebben met deze samenvoeging. Met de nieuwe parochie gaan we als redactie ook op zoek naar een mooie naam voor ons parochieblad. U leest erover.

Ook schenken we aandacht aan de kersttijd en de kerstvieringen. We moeten er rekening mee houden dat de coronamaatregelen ons zullen beperken om op de gebruikelijke wijze met Kerstmis in vieringen samen te komen. Zeer waarschijnlijk zal het aantal bezoekers per viering niet boven de 30 uit mogen komen. Gelukkig wordt er als vervanging van de gezinsvieringen gewerkt aan alternatieve manieren om voor kinderen en jonge gezinnen de Kerstgedachte op te roepen en samen te beleven. U leest erover in dit blad.

Voorts is het goed u te melden, dat u het parochieblad ook kunt aantreffen op de website van uw parochie.

De redactie wenst u gezegende kerstdagen toe, ondanks beperkingen vanwege corona. We hopen dat 2021 een jaar mag worden waarin we afscheid mogen nemen van het virus en elkaar weer op de oude normale wijze mogen ontmoeten, de hand mogen schudden en omhelzen.

Pastor Wim van Reen

## Andere naam voor het parochieblad

U heeft waarschijnlijk al meerdere malen kennis kunnen nemen van de komst van de nieuwe parochie voor de regio Zundert, parochie Christus Koning. De redactie heeft gemeend om vanwege de nieuwe parochie ook een andere naam te zoeken voor het parochieblad. We hebben tot nu toe de meer neutrale titel aangehouden: parochieblad regio Zundert. We zouden u als lezers en medeparochianen van de parochie Christus Koning willen vragen om ons te helpen zoeken naar een passende naam voor het parochieblad. Mocht u vanwege de voormalige drie parochies van Bavo, Drieëenheid en Trudo, denken aan de naam Het Drieluik, dan wijzen we u erop dat het voormalige parochieblad van de Drieëenheid, deze naam al heeft gedragen. U kunt uw voorkeur voor de naam tot 4 januari 2021 inzenden naar [jokevanzundert@hotmail.com](mailto:jokevanzundert@hotmail.com). U kunt ook een inzending afgeven bij de pastorie van uw parochie of parochiekern. Veel plezier en succes met het vinden van een mooie naam. Pastor Wim van Reen

## Bericht van de Besturen

Op 9 november 2020 hebben wij, de parochiebesturen van de H. Trudoparochie, de H. Bavoparochie en de Parochie H. Drie-eenheid, aan de bisschop van Breda gevraagd om onze parochies samen te voegen tot één nieuwe parochie, de Parochie Christus Koning. Inmiddels heeft Mgr. Liesen, de bisschop van Breda, besloten om deze samenvoeging per 1 januari 2021 te realiseren.

Bij de samenvoeging houden onze drie parochies op te bestaan als zelfstandige parochies en zullen er vijf parochiekernen zijn (H. Bavo, H. Cornelius, H. Trudo, H. Willibrordus en OLV Altijdurende Bijstand).

Het (nieuwe) parochiebestuur heeft onder andere tot taak het algemene parochiële beleid met betrekking tot beheerstaken voor te bereiden, te concretiseren en uit te (doen) voeren. Voor het

parochiebestuur is het belang van de parochie als geheel de eerste invalshoek.

Het nieuwe parochiebestuur bestaat bij de oprichting van de parochie Christus Koning uit acht leden: de door de bisschop benoemde pastoor, twee personen uit de huidige Bavoparochie, twee personen uit de huidige Trudoparochie en drie personen uit de huidige parochie H. Drie-eenheid.

Naar functies bestaat het nieuwe bestuur uit:

1. de pastoor als voorzitter: Hans van Geel
  2. de vicevoorzitter: Ineke Lichten
  3. de secretaris: Piet van den Heijkant
  4. de penningmeester: Theo Snepvangers
  5. de portefeuillehouder gebouwen: Chris Daamen
  6. de portefeuillehouder personeelszaken: vacature staat nog open
  7. de portefeuillehouder vrijwilligersbeleid: Annie van Sprundel
  8. de portefeuillehouder pr en communicatie: Erik Bastiaensen
- Als adviseur is teamleider pastor Wim van Reen aan het

parochiebestuur toegevoegd.

Het parochiebestuur richt een parochiekerncommissie (PKC) op voor elk van de eerder genoemde vijf parochiekernen. Vijf bestuursleden zullen lid zijn van een PKC, en zo zorgdragen voor optimale communicatie tussen het parochiebestuur en de PKC's. De leden van de PKC's worden door het parochiebestuur benoemd. De PKC draagt namens het parochiebestuur zorg voor praktische organisatie en uitvoerende beheerstaken in de parochiekernen, zeg maar de dagelijkse goede gang van zaken. De PKC verricht haar taken in nauw overleg met zowel het parochiebestuur als het pastoraal team.

Ook in de nieuwe parochie zullen veel werkgroepen actief zijn. Een aantal werkgroepen zal zaken behartigen op parochieniveau, andere -de meeste- zullen werkzaam zijn binnen de parochiekern.

## **Wat gaat u -als parochiaan- merken van de fusie?**

Behalve de nieuwe naam -en logo- van onze parochie, zullen de meeste parochianen weinig merken van de fusie per 1 januari 2021. De fusie heeft met name een bestuurlijk karakter. Dat betekent dat we allerlei middelen, zoals financiën, gebouwenbeleid en communicatie, gaan centraliseren en hierdoor efficiënter kunnen werken.

De bereikbaarheid van onze parochiekernen verandert niet; deze blijven bereikbaar zoals u gewend bent.

Momenteel wordt er nog druk gewerkt aan de vormgeving en inhoud van een nieuwe website. De nieuwe website zal ons laten zien waar onze parochie voor staat.

Dit is ook het moment om onze mede- en oud bestuursleden te bedanken voor de fijne samenwerking en om namens hen alle vrijwilligers en parochianen te bedanken voor hun steun en vertrouwen. Onze nieuwe parochie en het nieuwe bestuur heeft uw steun weer nodig. Laten we samen werken aan waar het eigenlijk om gaat.

Wij wensen u een Zalig Kerstmis en een voorspoedig Nieuwjaar toe.

### **Bestuur H. Bavo**

Pastoor Hans van Geel  
Ineke Lochten  
Paul Vangeel  
Rian Tilborghs-de Koning

### **Bestuur H. Drie-Eenheid**

Pastoor Hans van Geel  
Karel Roelands  
Ria van Aert-Boden  
Theo Snepvangers  
Erik Bastiaensen

### **Bestuur H. Trudo**

Pastoor Hans van Geel  
Johan Schrauwen  
Piet van den Heijkant  
Gerry van de Wouw  
Annie van Sprundel



## Parochiebijdrage

Het tarief voor de parochiebijdrage is voor 2021 vastgesteld op € 124,00. Stipendium € 11,00.

## Vrijwilligers gezocht

Op vele terreinen kan uw bijdrage als vrijwilliger noodzakelijk zijn om onze parochies levendig te houden en te ondersteunen. Mocht u mogelijkheden zien om uw bijdrage hieraan te verlenen meldt u zich dan ongevraagd graag aan, er is altijd wel een karweitje waarvoor u interesse hebt (denk bijvoorbeeld aan de parochieadministratie, onderhoud tuin, begraafplaats, kerk en pastorie en ondersteuning van de diverse andere werkgroepen) Vele handen maken immers licht werk! Aanmelden kan door een email te sturen, of loop gewoon eens binnen tijdens de openingstijden van de pastorie of het parochiecentrum.



## Mededelingen

In zeer dringende gevallen (overlijden, ernstig zieken of crisissituaties), kunt u contact opnemen met de bereikbare dienst van het pastorale team: telefoon 06-20515729

De doopaanvragen worden voortaan door Jeannette de Kort verwerkt.  
Aanmelden via [teamassistente.rucphen.zundert@gmail.com](mailto:teamassistente.rucphen.zundert@gmail.com)

## Hakendover

Traditiegetrouw gaat er ieder jaar op Tweede Paasdag een bedevaart naar Hakendover. Dat is in 2021 op **maandag 5 april**. Op de terugweg doen we ook Scherpenheuvel nog aan voor een viering in de basiliek. Als U met de bus mee wil moet U zich opgeven voor 29 maart 2021.

Reiskosten € 18,00 per persoon en kinderen onder begeleiding van een volwassene tot 12 jaar gratis. Iedereen is welkom om mee te gaan.

Vertrektijd en opstapplaats verneemt U na aanmelding.

De jaarlijkse bijdrage voor leden van de broederschap bedraagt € 1,00.

Aanmelden voor de bedevaart of voor het lidmaatschap van de broederschap kan bij: H. de Ruytter, Nieuwmoerseweg 10, 4885KK Achtmaal, telefoon 06 20965838 of bij J. Jochems, Raamloopweg 8, 4882NT Klein Zundert, telefoon 076-5972528 of bij A. Frijters, Rijserf 32, 4891XL Rijsbergen, telefoon 076-5962709.

## Eerste Communie en Vormsel 2021

Vanwege de coronapandemie heeft zowel de toediening van de Eerste Heilige Communie als van het sacrament van het Heilig Vormsel dit jaar in onze parochiekernen niet plaatsgevonden. Het pastoraal team heeft besloten om deze te verplaatsen naar volgend jaar in de hoop dat we dan op een volwaardige wijze deze heugelijke gebeurtenissen kunnen vieren. Als de coronamaatregelen het mogelijk maken, zal in 2021 zowel de communicanten van 2020 als die van 2021 de mogelijkheid geboden worden om hun Eerste Communie te doen. Voor enkele parochiekernen gebeurt dat in één viering; voor de meeste parochiekernen zullen er aparte Eerste Communie-vieringen zijn. De data daarvoor, zowel als voor de presentatie- en dankviering, zijn al met de communiewerkgroepen gecommuniceerd. Op sommige plaatsen heeft de voorbereiding al een aanvang genomen, rekening houdend met de beperkingen die er nu zijn. Wanneer de Vormseldata bekend zijn, zullen deze naar de ouders gecommuniceerd worden. Deze data zijn in de eerste instantie bedoeld voor de vormelingen van 2021. Vormelingen die dit jaar niet gevormd konden worden, kunnen zich hierbij aansluiten. Mocht het aantal vormelingen te groot worden, zullen we naar een passende oplossing zoeken. Uiteraard is een en ander nog steeds afhankelijk van de coronamaatregelen. Wanneer de vooruitzichten dat toelaten zullen vormselwerkgroepen zich buigen over de aanmelding en voorbereiding. U zult daarover dan nader worden geïnformeerd.

*Namens het pastoraal team, pastor Gerard Damen*

### **Data Eerste Heilige Communie parochie Christus Koning (regio Zundert) 2021**

(een datum of viering voor de groep communicanten uit 2019-2020 is te herkennen aan \*. Een datum of viering voor de groep communicanten uit

2020-2021 is te herkennen aan \*\*. Is er een gezamenlijke viering van beide groepen dan herkent u dit aan \*/\*\*. )

### **Rijsbergen: Sint Bavokerk**

Presentatievieringen op zondag 7 maart \* en zondag 14 maart \*\* om 11.00 uur,

Eerste Communievieringen op zondag 11 april \* en zondag 18 april \*\* om 10.30 uur.

Dankviering op zondag 13 juni \*/\*\* om 11.00 uur (voor beide groepen)

### **Zundert: Heilige Trudokerk**

Presentatieviering op zaterdag 6 maart \*/\*\* om 17.30 uur

Eerste Communieviering op zondag 25 april om 10.30 uur \* en om 13.30 uur \*\*

Dankviering zaterdag 29 mei \*/\*\* om 17.30 uur (voor beide groepen)

### **Achtmaal: Heilige Corneliuskerk**

Presentatieviering op zaterdag 6 maart \*/\*\* om 17.00 uur

Eerste Communievieringen op zaterdag 24 april \* en zaterdag 22 mei \*\* om 13.00 uur

Dankviering op zaterdag 5 juni \*/\*\* om 17.00 uur

### **Klein-Zundert: Heilige Willibrorduskerk**

Presentatievieringen op zondag 7 maart \* en zondag 14 maart \*\* om 09.30 uur

Eerste Communievieringen op 1 mei om 10.30 uur \* en 13.00 uur \*\*

Dankviering op zondag 30 mei \*/\*\* om 09.30 uur

### **Wernhout: Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk**

Presentatieviering op zaterdag 20 maart \*/\*\* om 19.00 uur

Eerste Communieviering op zondag 2 mei \*/\*\* om 10.30 uur

Dankviering op zaterdag 29 mei \*/\*\* om 19.00 uur

Het pastoraal team

## Adventsactie 2020

Op zondag 29 november a.s. start de adventsperiode, een tijd waarin we op weg zijn naar Kerstmis, de geboortedag van Jezus, het kerstkind. Het is een tijd waarin we willen omkijken naar kinderen wereldwijd die onze aandacht nodig hebben, verdienen. Bij alle onzekerheid door corona willen we de kinderen die het door welke omstandigheden dan ook moeilijk hebben niet uit het oog verliezen.

De bisschoppen vragen ons een keuze te maken uit de projecten die zij voordragen. Als Regio Rucphen en Zundert willen we graag een bijdrage leveren aan een project in Malawi waar meer dan de helft van de bewoners moeten rondkomen van 1 euro per dag. Bovendien is in dit straatarme land de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen schrikbarend. Er wordt uitsluitend mais verbouwd, een gewas dat uiterst gevoelig is voor klimaatomstandigheden waardoor de voedselvoorziening erg onzeker is. Het afgelopen jaar is 90% van de oogst verloren gegaan. De vele alleenstaande moeders met schoolgaande kinderen worden hierdoor extra getroffen, dit ook omdat ze als alleenstaande geen toegang hebben tot steunmaatregelen. Schooluitval, vooral onder meisjes, is erg hoog. Malawi is dit jaar ook nog eens onevenredig zwaar getroffen door de coronapandemie.

In Malawi werkt een landelijke organisatie, CICOD, aan het verbeteren van het levensonderhoud, van opleiding, van sanitair en milieubeheer. Het project waar we voor gekozen hebben richt zich, via de genoemde stichting, op 160 huishoudens van alleenstaande moeders met 464 schoolgaande kinderen die vaak hun school verzuimen door de voedselonzekerheid. De landelijke organisatie wil bereiken dat de voedselvoorziening door het inrichten van modeltuinen en het beschikbaar stellen van 5 kippen per gezin beter op peil blijft. Er is begeleiding bij het kweken van meerdere gewassen, bij het op orde krijgen van hun financiën en er wordt sojameel gegeven zodat de alleenstaande moeder hun kinderen tenminste twee keer per dag een fatsoenlijke maaltijd kunnen geven.

Wilt u die zo hoognodige initiatief steunen door het overmaken van een gift dan kan dit via NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag.  
Vermeld: Project Malawi

## Wat nu??

### *Hoe was het?*

- Wereldwijd groeide er een klimaatprobleem, vervolgens ontdekten we een te groot stikstofoverschot en met een corona pandemie kwam het leven op aarde behoorlijk in de knel te zitten. Hoe komen we aan wijsheid om tot een nieuw verantwoord leven op aarde te komen? Dat vroeg Job ook toen hij alles was kwijtgeraakt (Job 28: 20-28).

- Het leven heeft zich in miljoenen eeuwen ontwikkeld tot wat het nu is. De vorm van onze huidige samenleving is in de 17<sup>e</sup> eeuw ontstaan nadat een soortgelijke ramp in de 14<sup>e</sup> eeuw Europa trof: de pest. Ongeveer 1/3 van de bevolking overleefde het toen niet. Het duurde zo'n 2 eeuwen voordat het leven weer opgebouwd was. Een nieuw leven opbouwen is altijd mogelijk, maar kost tijd. Noach kon na een verblijf van 1 jaar in de ark ook weer een ander leven opbouwen (Genesis 8: 8-19). Die opbouw duurde zo'n 350 jaar (Genesis 9: 28).

### *Hoe is het nu?*

- Dit coronavirus was onbekend en bleek ook levensbedreigend. We moesten thuis blijven, afstand tot elkaar houden en geen grote bijeenkomsten bijwonen. Is dat leven?

De Israëlieten vroegen aan de profeet Samuel om een koning, in de veronderstelling dat zo'n leider hen altijd vrede zou bieden. Maar Samuel waarschuwde voor het gevaar van macht bij één persoon (1 Samuel 8: 1-18). Ze kregen een koning met later ook een koning die vooral eigen macht uitoefende, maar toen was het te laat.

- Macht betekent groeien en kapitaalmarkt, maar leven betekent dat alles met alles te maken heeft. Nu lopen we in onze eenduidigheid van macht vast.

Ooit veroverden de Filistijnen de Ark van God met het idee om de Israëlieten te onderwerpen. Maar overal waar zij de ark neerzetten als symbool van overwinning ontstonden problemen of ziektes. Uiteindelijk brachten de Filistijnen de Ark weer terug naar de Israëlieten. De Filistijnen konden niet omgaan met verscheidenheid (1 Samuel 4: 2-12).

- We hanteren niet het feit dat alles met alles te maken heeft: samenvang van bijvoorbeeld bloemen, grond, bladeren, dieren, plantenwortels, insecten, zonlicht, water. De vorm van het scheppingsverhaal laat duidelijk zien hoe alles bij elkaar hoort (Genesis 1: 1 -- 2: 10). Dat toont ook het verhaal van Job wanneer God hem daar meer dan 40 vragen over stelt (Job 38 t.e.m. 41). Job erkent die onkunde en daarom geeft God hem het leven terug.

### *Onze dromen?*

- Hoe verschillend wij mensen ook zijn, we zijn allemaal van elkaar afhankelijk. Zoals Paulus in zijn brief aan mensen in Korinte, een belangrijke havenstad in Griekenland, vertelde dat een samenleving van mensen net zoets is als de verscheidenheid van menselijke lichaamsdelen (1 Korinte 12: 12-26).

- Het contrast tussen rijk en arm is in ons land en wereldwijd onverantwoord groot. Ons land hoort bij de 15 rijkste landen. Dat contrast moet minder worden. Zoals dat ook duidelijk is in het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16: 19-31).

- Onze aarde blijft gelijk in grootte, maar krijgt steeds meer bewoners. Niet geld moet een waarde voor leven zijn, maar eerlijk gebruik van grondstoffen. Misschien kunnen we dat regelen met een belastingheffing. Zoals in de bijbel tijdens het jubeljaar de rijken verplicht worden om eens in de 50 jaar het verschil van bezit te verkleinen (Leviticus 25: 8-55).

Pieter, 11 september 2020.



## Op zoek naar verkopers van olie

Op zondag 8 november jl. hebben we in de kerk een heel mooie parabel (Mt 25,1-13) gelezen. Er zijn veel interpretaties van deze parabel. Wat is een parabel? In het woordenboek kunnen we o.a. vinden: de parabel is een vergelijking met een vrij simpele verhaalstructuur. De afloop van zo'n verhaal is meestal verrassend en zet de toehoorder op het 'verkeerde been'. Zelf geniet ik altijd van de parabels uit de bijbel omdat je de verhalen goed kunt volgen en ze willen je altijd iets leren om wijzer te worden. Ze willen ons de richting in ons chaotische, dagelijkse leven geven.

Op die zondag, voordat ik naar de kerk ging, heb ik een heel inspirerende interpretatie van deze parabel gehoord van mijn geliefde Poolse pater. Ik luister vaak naar Adam Szustak O.P. (Orde Predicatorum) die veel reist om Gods woord te verspreiden en talloze filmpjes opneemt en onder andere op die manier zijn missie als dominicaan vervult. Daardoor is hij in contact met duizenden gelovigen en de meeste van hen zijn jong. Veel jeugd komt naar zijn bijeenkomsten, je moet denken aan duizenden jongeren bijvoorbeeld meer dan 11.000 jongeren die in een grote concertzaal de ziekenzalving hebben ontvangen, maar ook de 'gewone' diensten worden heel goed bezocht.

Hoe interpreteert Pater Szustak de parabel over vijf domme/dwaze en vijf verstandige meisjes uit het Evangelie van Mattheüs? Het is een parabel over het geloof en dit geloof heeft twee elementen: de lamp en de olie. De lamp is datgene wat je van buiten kan zien, dus iemand gaat naar de kerk, zingt in het koor, is lid van een kerkgroep, maakt het kruisje als hij langs de kerk loopt of durft in het openbaar voor het eten te bidden. De anderen kunnen zien dat iemand schijnt als de lamp maar dit zijn alleen de buitensignalen en niemand vraagt zich af waarmee is deze lamp gevoed. De olie staat symbool voor onze relatie met God, niemand ziet hoe we bijvoorbeeld in onze slaapkamer bidden, met God praten, hoe we van God houden, hoe we iedere dag naar God op zoek zijn door bijvoorbeeld een goed boek te lezen of op verschillende manieren God te aanbidden. Misschien zie je je huisgenoot bidden, maar



alleen jij weet of je echt in gesprek met God bent of dat je gedachten al bij de bezigheden van de volgende dag zijn. **De olie is de essentie van ons geloof.** Als je naar de kerk gaat betekent dat nog niet dat je de juiste olie hebt of genoeg olie hebt. De parabel laat zien ons probleem met ons geloof. Velen van ons branden als de mooiste lamp maar wanneer het donker wordt, als we de dood in de ogen kijken, als we problemen ervaren blijkt vaak dat onze olie al op is of niet meer van de beste kwaliteit is en dan kan het gebeuren dat ons geloof sterft. De wijze meisjes uit de parabel willen de olie niet delen want het is onmogelijk om de persoonlijke relatie met God aan de ander zo door te geven. Iedereen moet zelf die relatie bouwen. De verstandige meisjes raden de dwaze meisjes aan om de olie te gaan kopen. Deze olie is ook voor ons allemaal, mensen van de 21e eeuw, te koop. Wij gelovigen hebben genoeg middelen en mogelijkheden om op zoek te gaan naar de mensen die iets meer dichterbij God staan, goede boeken te kopen en te lezen, deel te nemen in een christelijke formatie, verschillende christelijke sites te bezoeken of christelijke tv-programma's te kijken. De verkopers zijn o.a. de priesters, programmamakers, schrijvers maar ook wij zelf. Wij kunnen ook onze ervaringen met God met anderen delen.

De interpretatie van de parabel door pater Szustak heeft me op een idee gebracht. Waarom zouden we niet met de gelovigen van de verschillende parochies in onze regio een platform kunnen creëren met moderne middelen zoals YouTube waarmee we elkaar zouden kunnen voeden met de juiste olie. Misschien zijn er onder ons mensen die verstand van de technische kant hebben, zoals een filmpje opnemen en anderen juist om vorm te geven aan de inhoud. Misschien zijn we toe aan live uitzendingen waarbij we de Corona regels in acht nemen? Zelf kan ik met mijn theologische opleiding en natuurlijk met mijn geloofservaring één van de motoren zijn om dit initiatief te ondersteunen en mits nodig te leiden. Ik ben ervan overtuigd dat wij, gelovigen van onze parochies, veel meer voor elkaar kunnen betekenen, zeker in deze bijzondere tijd, tijd van pandemie. Het zal fantastisch zijn om bijvoorbeeld via een eigen kanaal elkaar te bemoedigen en te voeden in het geloof. U zult misschien ook de jongere generatie,

kinderen of kleinkinderen, om hulp kunnen vragen. Wie weet komen zij misschien op die manier in aanraking met het geloof dat voor hen meer de olie dan de lamp is.

Hebt u zin in de nieuwe uitdaging laat het mij via uw kerkbestuur weten. Ik geloof dat als dit initiatief door de Heilige Geest beademd wordt dan komt het tot stand. Ik hoop van harte dat er onder ons veel verkopers van olie zijn.

***Zalig kerstfeest, Danusia Braspenning***



## Kinderpagina

Met rietjes kun je zoveel leuke dingen doen. Zo ook een kerstboom maken. En met een ster er bovenop en een lintje eraan staan ze super leuk in de boom. In plaats van rietjes kun je ook rolletjes papier maken. Gebruik gekleurd papier en rol het strak op.



## Vieringen in de regio Zundert

### Donderdag 24 december 2020 - Kerstavond

Achtmaal	-	17.00 uur	Pastor W. van Reen
Wernhout	-	19.00 uur	Pastor J. Driessens
Kl.Zundert	-	21.00 uur	Pastor W. van Reen
Zundert	-	19.00 uur	Pastoor H. van Geel
Rijsbergen	-	20.00 uur	Diaken J. van Steenoven

### Vrijdag 25 december 2020 - Eerste Kerstdag

Achtmaal	-	11.00 uur	Pastor G. Damen
Wernhout	-	9.30 uur	Pastor W. van Reen
Kl.Zundert	-	9.30 uur	Pastor G. Damen
Zundert	-	9.30 uur	Pastoor H. van Geel
Rijsbergen	-	11.00 uur	Pastoor H. van Geel

### Zaterdag 26 december 2020 - Tweede Kerstdag

Achtmaal	-	11.00 uur	Pastor W. van Reen
Wernhout	-	9.30 uur	Pastor G. Damen
Zundert	-	11.00 uur	Pastor G. Damen
Rijsbergen	-	11.00 uur	Pastoor H. van Geel

### Zondag 27 december 2020 - Feest Heilige Familie

Rijsbergen - 11.00 uur Pastoor H. van Geel (regioviering)

### Donderdag 31 december 2020 - Oudjaar

Rijsbergen - 17.30 uur Pastoor H. van Geel (regioviering)

### Vrijdag 1 januari 2021 - Nieuwjaar

Willebrord - 11.00 uur Pastoraal Team (beide regio's)

### Zaterdag 2 januari 2021

Achtmaal - 17.00 uur Pastor G. Damen

Wernhout - 19.00 uur Pastoor H. van Geel

Zundert - 17.30 uur Pastoor H. van Geel

### Zondag 3 januari 2021

Kl.Zundert - 9.30 uur Diaken J. van Steenoven

Rijsbergen - 11.00 uur Bisschop J. Liesen  
Pastoraal team  
(installatie nieuwe parochie)

Voor alle vieringen geldt het voorbehoud, dat ze vanwege mogelijke aanscherping van coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden

## Samen sterk

Er was eens een man die drie zonen had. De drie jongens maakten altijd ruzie, 's morgens, 's middags en 's avonds, altijd maar vechten, en nog eens vechten! Op een dag zei de vader: 'Breng me zoveel takken als je kunt dragen!' De jongens renden het bos in om takken te verzamelen en ieder van hen kwam terug met een bos takken. 'Neem nu ieder één tak', zei hun vader, 'en probeer hem te breken.' 'Uiterst gemakkelijk', zeiden de jongens en ze braken hun stokken in tweeën. 'Bind nu alle stokken met een touw samen', zei de vader 'en probeer nu de hele bos takken te breken'. Ze probeerden het om de beurt, maar de takken die afzonderlijk zo gemakkelijk gebroken konden worden, waren samengebonden zo sterk als staal. 'Zie je', zei hun vader, 'wat jullie met deze stokken doen, kan ook met jullie gebeuren. Wanneer je altijd voor jezelf vecht, word je eenzaam. En als je alleen bent, kun je gemakkelijk aangevallen en gebroken worden. Samen zijn jullie zo sterk als deze bos takken, samen houden jullie stand, afzonderlijk vallen jullie. Dat geldt voor stokken, voor kinderen, voor volwassenen en voor volken.'



Uit: Baukje Offringa, Verhalen om nooit te vergeten, Delft 1991, 32.

## Parochiekern H. Cornelius Achtmaal

### Algemene gegevens

Parochiekern H. Cornelius  
Past. de Bakkerstraat 6  
4885 AM Achtmaal  
Tel: 076-598 5218  
Bankrekening: NL 09 RABO 0160 508800



#### Spreekuur:

Dinsdag: 9.30-10.30 uur

Voor alle kerkdiensten, aanmelden dopen, huwelijken, jubilea en  
communie thuisbezorgen:

Ria van Aert-Boden

Tel: 076-598 5218 of

Tel: 076-598 5570

### contactpersonen

Voortaan staan de contactpersonen op de website van de  
parochie. [www.parochieheilige3eenheid.nl](http://www.parochieheilige3eenheid.nl)

### Vrijwilligersavond

In 2021 zal er geen vrijwilligersavond gehouden worden. Dit alles i.v.m.  
het coronavirus

# Personalia

## Gedoopt

29 nov. Djaylana Jorissen



## Overleden:

5 jan.	Jan Hereijgers	91 jaar
10 jan.	Anneke vd. Wouw	95 jaar
15 feb.	Louis vd. Kloot	89 jaar
14 maart	Jan Embregts	90 jaar
27 maart	Anneke Wagemakers	96 jaar
6 april	Leonie van Hooydonk	92 jaar
17 april	Jan vd. Borne	83 jaar
11 mei	Nelleke Kools	91 jaar
8 sept.	Jeanne Oostvogels	85 jaar

"En als ik dood ben, treur dan niet  
Ik ben niet echt dood, moet je weten  
Het is mijn lichaam dat ik achterliet  
Dood ben ik pas, als je mij bent vergeten"



Bram Vermeulen



## Parochiebijdrage

Voor 2021 is de parochiebijdrage gesteld op € 124,00.  
Voor diegene die zelf hun bijdrage overmaken kan dit op  
NL 18 RABO 0160510384 voor parochiekern Achtmaal.  
De incasso's á € 124,00 of door u het gewijzigde bedrag zullen vanaf  
2021 wat eerder in het jaar worden afgeschreven dan u gewend was.

## Kruisbeeld

Sinds 1995 staat dit kruisbeeld op de Achtmaalseweg.



In augustus dit jaar hebben enkele vrijwilligers het kruis helemaal opgeknapt. Een plaatselijke schilder heeft het beeld opgeknapt. Het staat er nu weer schitterend bij. Het bestuur dankt deze vrijwilligers voor het mooie werk wat ze geleverd hebben.

## Parochiekern H. Willibrordus Klein Zundert

Adres parochiecentrum Klein-Zundert: Klein-Zundertseweg 5  
4882 BE Klein-Zundert tel. 076-5972214 [kerkkleinzundert@live.nl](mailto:kerkkleinzundert@live.nl)  
Website [www.parochieheilige3eenheid.nl](http://www.parochieheilige3eenheid.nl) (ook voor de kerkberichten)

Bereikbaarheid parochiecentrum:

Op woensdagmorgen van 9.30-10.30 uur is het parochiecentrum geopend. Ook telefonisch kunt u dan het beste terecht voor intenties, berichten of afspraken. Tarief misintentie 2020: € 11,00

**Let op, als u op woensdag opgeeft, komt het de volgende week pas in de Bode!**

Eén keer per maand wordt de communie thuis gebracht bij mensen die dat wensen. Opgeven bij mevr. M. Jorissen, tel. 5973493, of via het parochiecentrum, tel. 5972214

Weekendviering:	zondag	9.30 uur
Weekdienst	woensdag	19.00 uur

**Zie de kerkberichten in de Zundertse Bode voor de mistijden!**

Als u gaat verhuizen of bent verhuisd wilt u dit dan a.u.b. doorgeven aan de parochie.

**Actuele informatie over diensten, misintenties, muzikale verzorging, enz. vindt u bij de kerkberichten in de Zundertse Bode en op de website.**

## Personalia

Gedoopt:  
Dex van Dijk  
Lev den Otter  
Sepp Havermans



Overleden:  
Wies Vanlaerhoven-Nouws  
Rinus van Kuijck

In Memoriam: Wies Vanlaerhoven-Nouws

OP 14 maart 2020 overleed op 88 jarige leeftijd Wies Vanlaerhoven-Nouws. Vele jaren hielp zij mee bij het poetsen van de parochiekerk.

Dankbaar denken wij terug aan haar.

Wij wensen haar naasten veel sterkte met dit verlies.

## Wist u dat.....

\*tegenwoordig ook alle informatie over de parochie te vinden is op de website?

\*U de informatie kunt vinden op [www.parochieheilige3eenheid.nl](http://www.parochieheilige3eenheid.nl) ?

\*hier ook de lijst met contactpersonen te vinden is?

\*er in verband met corona momenteel maar een beperkt aantal mensen de diensten mogen bezoeken?

\*u daarom een plekje moet reserveren als u een dienst bij wilt wonen?

\*u op de website kunt reserveren voor de diensten?

\*u daarvoor op de website naar het kopje 'vieringen' moet gaan?

\*ondanks de coronamaatregelen de vrijwilligers op alle fronten nog steeds actief zijn?

\*zij daarbij wel rekening houden met voorschriften van het RIVM?

\*de vrijwilligersavond dit jaar in verband met Corona niet door kon gaan?

\*de vrijwilligers dit jaar toch op een leuke manier, met een doos MERCI in de brievenbus, verrast werden?

\*er nog steeds heel veel nieuwe vrijwilligers nodig zijn?

### **Gezocht: vrijwilligers**

Vindt u het fijn om, samen met anderen, iets voor de parochie te betekenen? Sluit u zich dan aan bij een van de vele werkgroepen die onze parochie rijk is. Er is vast een werkgroep waaraan, juist u, een steentje kunt bijdragen!

Voor informatie kunt u terecht bij het parochiecentrum.

## Parochie St. Bavo Rijsbergen

Adres pastorie: Sint Bavostraat 7 4891 CG Rijsbergen  
tel. 076-5961283 email: [info@sintbavorijsbergen.nl](mailto:info@sintbavorijsbergen.nl)  
Website [www.sintbavorijsbergen.nl](http://www.sintbavorijsbergen.nl) (ook voor de kerkberichten)

**Spreekuur:** Iedere woensdagochtend van 9.30 uur tot 11.00 uur  
U kunt dan altijd terecht voor het opgeven van misintenties en het maken van afspraken. Misintenties kunnen ook in de brievenbus worden gedeponereerd in een gesloten envelop met duidelijke vermelding van de namen, alsmede een adres of telefoonnummer. Per email een misintentie aanvragen is ook mogelijk: [info@sintbavorijsbergen.nl](mailto:info@sintbavorijsbergen.nl).

**Zie de kerkberichten in de Zundertse Bode voor de mistijden!**

Als u gaat verhuizen of bent verhuisd wilt u dit dan a.u.b. doorgeven aan de parochie. U kunt ook op een T.N.T. verhuisbericht "R.K.-parochie" aankruisen

**Actuele informatie over diensten, misintenties, muzikale verzorging, enz. vindt u bij de kerkberichten in de Zundertse Bode en op de website.**



# Personalia

## **Gedoopt:**

Jesse van der Meijs  
Kess van Alphen  
Wout Christianen



## **Overleden:**

Doortje van der Linden-Verstraeten  
Piet Daamen  
Betsy Koeken-Vermeeren  
Jeanne Aerts-van der Linden  
Michel Hennekam  
Coba van Elsacker-Rombouts  
Jaantje Frijters-Haest  
Marie Vermeeren-Haest  
Lies Daamen-Braspenning  
Sjaan de Jong  
Johan Verheijen  
Riet Oostvogels-Embregts  
Colinda Adriaensen  
Louis Suykerbuyk  
Anneke Vermeeren-de Bruijn  
To Foesenek-Hereijgers  
Aga van Dongen-Vermeeren  
Janus Haest  
Bets Vermeeren-Martens  
Cor Balemans-Stoffelen



## Parochiekern O.L.V. v. Altijddurende Bijstand Wernhout

Ons kerkgebouw en 't Kerkpad bevinden zich aan de Wernhoutseweg 149 4884 A.T. Wernhout  
tel: 5972294 alleen bereikbaar tijdens het spreekuur op donderdag van 10.00 uur tot 10.30 uur. Hier kunt u terecht voor het opgeven van de misintenties of andere zaken. Misintenties kunt u ook in de brievenbus in de deur van 't Kerkpad doen.

Contactpersoon: Dhr. K. Roelands tel: 5985979

Hier kunt u ook terecht voor het opgeven van dopen, huwelijken en jubilea.

In zeer dringende gevallen ( overlijden, ernstige zieken of crisissituaties ) kunt u contact opnemen met de bereikbare dienst van het pastoraal team: telefoon 06 20515729

Weekendviering: zaterdag 19.00 uur

Week: donderdag 9.00 uur



# Personalia

## Gedoopt:

25 oktober Duuk Pinxteren

## Overleden:

16 april	Piet Hereijgers	w/v	Marie Damen
21 april	Maria Rombouts	e/v	Jan de Beer
23 april	Frans Daems	e/v	To de Meijer
10 juli	Jan van Hasselt	e/v	Jo Bastiaansen
21 juli	Lena v.d. Venne	w/v	Theo Knops
28 augustus	Frans Frijters	e/v	Cor Vergauwen
24 september	Marie Huijsmans	w/v	Harry Goetstouwers
17 oktober	Louis van Sprundel	e/v	To Dockx
22 oktober	Jan Nouws	w/v	Trien Elst
30 oktober	Jeanne Poppelaars	w/v	Kees Elst
11 november	Hentje van Oijen		





# Parochie H. Trudo Zundert

Adres parochie H. Trudo Zundert: Molenstraat 9, 4881 CP Zundert.  
Website: [www.trudozundert.nl](http://www.trudozundert.nl)

## Bereikbaarheid parochie:

- Woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is de pastorie geopend voor het opgeven van misintenties, berichten of afspraken.
- Tarief voor misintenties bedraagt in 2020 € 11,00.
- Telefonisch is de pastorie bereikbaar onder nummer: 076-5972292.
- Voor vragen of informatie kunt u ook mailen naar [info@trudozundert.nl](mailto:info@trudozundert.nl)
- Aanvragen van doopbewijzen kan via het mailadres [secretaris@trudozundert.nl](mailto:secretaris@trudozundert.nl) ook is dit mogelijk tijdens het spreekuur op woensdagmorgen.

## Bankrekeningen:

Algemeen	NL94RABO 01605 59553 t.n.v. Kerkbestuur H. Trudo
Parochiebijdragen	NL72RABO 01605 19985 t.n.v. Kerkbestuur H. Trudo
	NL83INGB 00010 96954 t.n.v. Kerkbestuur H. Trudo
Grafrechten	NL31RABO 01605 41093 t.n.v. Kerkbestuur H. Trudo

Voor alle overige informatie verwijzen wij u naar de website van de H. Trudo parochie en de parochieberichten in de Bode.

**Let op, misintenties kunt u tot zaterdag opgeven voor de Zundertse Bode van de week daarna.**

Weekendviering: Zaterdag 17.30 uur.  
Reserveren is verplicht i.v.m. het maximaal aantal toegestane bezoekers en kan via de website, telefonisch tijdens het spreekuur op woensdag of een briefje in de brievenbus van de pastorie.  
Voor ieder nieuw kerkbezoek moet opnieuw aangemeld worden.  
Vieringen in de kapel van de Willaert komen tot een nader te bepalen datum te vervallen.

Per 1 januari 2021 worden de parochies H. Trudo en St. Bavo en parochiekernen H. Cornelius, O.L.V. van Altijddurende Bijstand en H. Willibrodus definitief samengevoegd en zullen verder gaan onder de naam Parochie Christus Koning.

De informatie gegevens met betrekking tot o.a. bankrekening nummers, e-mail adressen en telefoonnummers van de nieuwe Parochie Christus Koning worden te zijner tijd bekend gemaakt en gepubliceerd.

## Personalia

Gedoopt in 2020:

Milou Ruijzenaars	26 januari
Noah Jongbloed	22 mei
Manuel Mulkens	9 augustus
Fenne Kerstens	9 augustus



Overleden in 2020:

27 - 01	Jan Verpalen	87 jaar
02 - 02	Cor van Bergen - Roelands	91 jaar
06 - 02	Jeanne Oomen - Marisse	91 jaar
16 - 02	Gerrie Verhoeff - Luijten	97 jaar
07 - 03	Willy Balemans - Antens	84 jaar
09 - 03	Wies van Erk	93 jaar
10 - 03	Antoinette van der Heijden - Klijn	87 jaar
16 - 03	John Zagers	53 jaar
04 - 04	Jos van Beek	68 jaar
10 - 04	Koos Anthonissen	89 jaar
20 - 04	Corrie Walter - Timmermans	86 jaar
02 - 05	Patrick Havermans	55 jaar
26 - 06	Paula Schrijnemakers - Wijsmuller	96 jaar
17 - 09	Naan Daems - Pinxteren	85 jaar
22 - 10	Jo de Bakker - Damen	93 jaar
29 - 10	Rika Brood - Kwisthout	95 jaar
02 - 11	Johanna van Huijgevoort - Stroop	92 jaar

Ieder jaar tijdens de Allerzielen viering wordt gebeden en een kaarsje aangestoken voor iedere parochiaan die overleden is gedurende de periode van Allerzielen vorig jaar tot Allerzielen in het huidige jaar. Vanaf 01 november 2020 worden de kruisjes van de overleden parochianen één jaar na overlijden uitgereikt aan de nabestaanden. De parochie nodigt de nabestaanden uit voor de eerste jaargetijde en reikt het kruisje na de dienst uit aan de familie van de overleden parochiaan.

## Terugblik en mededelingen

- Afgelopen jaar stond in het teken van het Corona virus, Covid 19. De maatregelen die werden voorgeschreven door de overheid om verspreiding van het virus in te perken hadden veel impact op het openbare leven. Openbare gelegenheden waaronder kerken werden gesloten. Vanuit de Sint Bavo kerk werd al snel iedere zondag om 11.00 uur de mogelijkheid geboden om de Eucharistie viering te volgen. In eerste instantie konden de parochianen de vieringen, o.a. rondom Pasen, beluisteren via de website van de Sint Bavo parochie en na enige tijd werd het mogelijk om de dienst via de livestream ([Kerkdienstgemist.nl](http://Kerkdienstgemist.nl)) te volgen. Deze mogelijkheid bestaat nog steeds en kan ook op een later tijdstip bekeken worden. Ook de vieringen van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel werden doorgeschoven naar 2021.

Bedevoarten, bijeenkomsten, conferenties en dergelijke werden allemaal geannuleerd. Een jaar met veel beperkingen!

- Het afgelopen jaar werden wel een aantal open kerkdagen georganiseerd. Gedurende de openingstijden, van 14.00 tot 15.00 uur, werd het orgel bespeeld door Anton Bogaarts en was Johan Zagers aanwezig om uw vragen te beantwoorden en een kleine rondleiding te geven. In de perioden dat de maatregelen het toe lieten werden mensen uitgenodigd om na de bezichtiging een bakje koffie of thee te drinken in de pastorietuin. De weersomstandigheden zorgden er mede voor dat de belangstelling wisselend was. Het blijkt dat de belangstelling voor de open kerkdagen zeker de moeite waard is om te continueren.

- Bloemencorso ging niet door maar in de kerk konden de parochianen genieten van een mooie versiering met dahlia's. De buurtschappen Molenstraat en Tichelaar zorgden voor een subliem corso sfeertje in de Heilige Trudo kerk.



- Nationale Ziekendag van de Zonnebloem werd gevierd samen met communicantjes.

Een mooie viering voor "jong en oud". Na afloop van de viering werden door medewerksters van de Zonnebloem afdeling

Zundert zakjes met zonnebloemzaadjes uitgereikt aan de kinderen.

Volgend jaar worden de kinderen uitgenodigd om de viering bij te wonen waarin een prijsje wordt uitgereikt aan het kind dat de grootste zonnebloem heeft gekweekt.

- 20 december tussen 14.00 en 15.00 uur wordt de H. Trudokerk Opengesteld voor bezichtiging. Johan Zagers zal aanwezig zijn om een kleine rondleiding te geven en uw vragen te beantwoorden. Anton Bogaarts zal het orgel bespelen. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

-Sinterklaas kan helaas dit jaar geen bezoek brengen aan de kinderen in de kerk. In samenwerking met de Zundertse scholen worden, indien mogelijk, afspraken gemaakt om een knutselwerkje of tekening te maken. De werkjes kunnen ingeleverd worden tijdens de openstelling van de kerk op 20 december tussen 14.00 en 15.00 uur of op 24 december tussen 14.00 en 16.00 uur.

Daarna worden ze bezorgd bij de bewoners van de Willaert.



Parochie H. Trudo wenst  
u allen een Zalig Kerstfeest  
en een Zalig Nieuwjaar.